



Επιτροπή για την Διεθνή Υφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης
Committee for International Détente and Peace of Thessaloniki

οδ. Αριστοτέλους 24Α, 1^{ος} ορ., 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ.: +30-698.723.5644, www.eedye.gr
24A, Aristotelous str., 546 23 THESSALONIKI - GREECE, tel.: +30-698.723.5644

ΕΔΥΕΘ – ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΟΥΡΑΝΟ» ΣΤΟ ΓΚΑΜΠΡΟΒΟ

Γκάμπροβο, Βουλγαρία 7 Ιούλη 2023

Νίκος Ζώκας, Πρόεδρος της ΕΔΥΕΘ

Ζούμε στον απόηχο ενός ακόμη μεγάλου και φρικτού εγκλήματος, τον πνιγμό πολλών εκατοντάδων γυναικών, ανδρών και μικρών παιδιών σε ένα σαπιοκάραβο καταμεσής της Μεσογείου. Ένα έγκλημα, στη σειρά δεκάδων, εκατοντάδων άλλων.

Μεσόγειος, μια θάλασσα που ενώνει τις ακτές δεκάδων χωρών.

Θάλασσα που έθρεψε πολλούς λαούς, λίκνο μεγάλων πολιτισμών.

Που όμως, αντί να είναι ο τόπος των ειρηνικών ονείρων των λαών, της φιλίας και της ευημερίας τους, της συνάντησης των δημιουργικών τους έργων,

γίνεται ο υγρός τάφος χιλιάδων ανυπεράσπιστων ανθρώπων.

Μεσόγειος, μία θάλασσα, που έχει δεκάδες στρατιωτικές βάσεις.

Που την διαπλέουν εκατοντάδες στρατιωτικά καράβια και οι ουρανοί της διασχίζονται από χιλιάδες στρατιωτικά αεροπλάνα.

Που τα κανόνια και οι βόμβες τους ξεβράζουν καθημερινά το θάνατο.

Αλλά μήπως δεν είναι έτσι και η Μαύρη Θάλασσα;

Μήπως δεν είναι έτσι και τόσες άλλες θάλασσες, τόσες άλλες πατρίδες;

Ακούμε τον ήχο από τα «τύμπανα του πολέμου» να δυναμώνει συνεχώς. Μαζί με το αποκρουστικό στρίγκλισμα των σειρήνων, γεμίζουν τις πόλεις της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Ουκρανίας...

Αλήθεια, ποιος έχει σειρά...

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, κλιμακώνεται επικίνδυνα,

είναι ορατή η γενίκευσή του με ολέθριες συνέπειες για τους λαούς.

Ο εφιάλτης της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι έρχεται όλο και πιο συχνά στα όνειρα των απλών ανθρώπων.

Δεν θέλουμε να ξαναδούμε ένα μικρό κοριτσάκι, σαν τη μικρή γιαπωνέζα Σαντάκο Σασάκι, χτυπημένη από τη «νόσο της βόμβας», να κάνει χιλιάδες χάρτινα πουλιά με την ελπίδα και την προσευχή να ζήσει.

Κάθε απλός άνθρωπος αναρωτιέται;

Ποιος φταίει, ποια είναι η αιτία;

Γιατί δύο λαοί – Ουκρανοί και Ρώσοι – που για 70 χρόνια έζησαν αδελφωμένοι, σήμερα αλληλοσφάζονται;

Για τίνος συμφέροντα γίνεται αυτό;

Ποιοι κερδίζουν;

Όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι,

που θέλουμε να έχουμε μία δουλειά για να δημιουργούμε,
που θέλουμε να έχουμε ένα ζεστό σπίτι για τα παιδιά μας,
ένα σχολείο, ένα νοσοκομείο...

Όλοι εμείς που θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, αλλά και να πεθαίνουμε με αξιοπρέπεια...

Όλοι εμείς χιλιάδες φορές έχουμε σκεφτεί.

Γιατί τα κέρδη των ολίγων είναι πάνω από τις ζωές των πολλών;

Γιατί πρέπει «να σκοτώνονται οι λαοί για τ' αφέντη το φαΐ», όπως έλεγε ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Κώστας Βάρναλης, γεννημένος στη Βουλγαρία.

Ειδικά εμείς, εδώ στα Βαλκάνια!

Που οι λαοί μας έχουν ζήσει τον ξεριζωμό και την προσφυγιά, που οι πρόγονοί μας έφυγαν από τους τόπους τους κυνηγημένοι, από τόπους αγαπημένους, όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν.

Εμείς δεν μπορούμε και δεν πρέπει να είμαστε αδιάφοροι!

Ξέρουμε ότι κανείς δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας.

«Κανείς δε βάζει τα παιδιά του σε μία βάρκα, εκτός αν το νερό είναι πιο ασφαλές από τη στεριά...», όπως λέει σ' ένα ποίημά της η Κενυάτισσα ποιήτρια Ουαρσάν Σαίρ.

**Γι' αυτό είμαστε ενάντια στους πολέμους των ιμπεριαλιστών,
αλλά κι ενάντια στην ειρήνη τους.**

Η ειρήνη τους δεν είναι λιγότερο επικίνδυνη από τους πολέμους τους.

Γι' αυτό φωνάζουμε δυνατά τα λόγια του Μπρεχτ:

«Ο πόλεμος γεννιέται απ' την ειρήνη τους καθώς ο γιος από τη μάνα.

Έχει τα δικά της απαίσια χαρακτηριστικά.

Ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους».

Γι' αυτό είμαστε και ενάντια στην πολιτική και την πρόσφατη απόφαση της ΕΕ, που ενταφιάζει τη Συνθήκη της Γενεύης για το άσυλο και τα δικαιώματα των προσφύγων.

Είμαστε άνθρωποι!

Αρνούμαστε να δεχτούμε ότι η δική μας ευημερία μπορεί να στηρίζεται πάνω στα βάσανα και τη φτώχεια των άλλων!

Αρνούμαστε να δεχτούμε ότι τα πλούτη των λίγων είναι πάνω από τις ζωές των πολλών!

Γνωρίζουμε ότι αυτά τα αμύθητα πλούτη προκαλούν την καταλήστευση των λαών, τους πολέμους, το θάνατο και τη προσφυγιά.

Θέλουμε να τα καταργήσουμε!

Δε δεχόμαστε τις μισαλλόδοξες και μισάνθρωπες φωνές των εθνικιστών, που σπέρνουν το ρατσιστικό τους μίσος και προετοιμάζουν τους πολέμους.

Δε δεχόμαστε να διαχωρίζονται οι άνθρωποι σε άσπρους και μαύρους, σε αλλόθρησκους και ομόθρησκους, σε ανώτερους και κατώτερους.

Για μας όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι!

Ευχαριστούμε την ομάδα FireArt, το Πολιτιστικό Κέντρο Nâzim Hikmet της Κωνσταντινούπολης, τους καλλιτέχνες και τους οργανωτές αυτής της υπέροχης έκθεσης, που μας έδωσαν τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σε σας και να σας χαιρετίσουμε.

Ο πολιτισμός και η καλλιτεχνική δημιουργία βαδίζουν στον ίδιο δρόμο με τον αγώνα για την ειρήνη.

Πάνε μαζί, πάνε χέρι – χέρι, το ένα τροφοδοτεί το άλλο.

Τα έργα σας είναι σαν τη *Φλογερή καρδιά του Ντάνκο*, του Μαξίμ Γκόρκι.

Φωτίζουν το δρόμο, βοηθούν τους λαούς να βρουν το δρόμο προς ένα καλύτερο αύριο.

Αγωνιζόμαστε μαζί για την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη!

Αγωνιζόμαστε μαζί για τη φιλία, τη συνεργασία και τη συναδέλφωση των λαών, για μία κοινωνία χωρίς εκμεταλλευτές κι εκμετάλλευση.

Γνωρίζουμε ότι η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη είναι τα μεγάλα όπλα των λαών, είναι η δύναμή τους.

Παλεύουμε η λαοί να πιστέψουν στη δύναμή τους.

Είμαστε αισιόδοξοι, ξέρουμε καλά ότι θα νικήσουν οι λαοί!