



Βραβείο «ειρήνης» για Νατοϊκές υπηρεσίες!

Υπάρχουν πράξεις που η απόλυτη ξετσιπωσιά κάνει και την ντροπή να ντρέπεται. Αυτό έγινε με την πρόσφατη απονομή «βραβείου ειρήνης» στον Αλ. Τσίπρα – από μια οργάνωση φάντασμα που δεν έχει καμιά σχέση και παρουσία στο αντιιμπεριαλιστικό και αντιπολεμικό κίνημα – με το όνομα μάλιστα του εκτελεσμένου στο Επταπύργιο αγωνιστή, Νίκου Νικηφορίδη.

Τι σχέση, όμως, μπορεί να έχει η περήφανη και ηρωική στάση του Νίκου Νικηφορίδη, μπροστά στους αμερικανόδουλους εκτελεστές του, με τη στάση ενός υπηρέτη του κεφαλαίου, «μεντεσέ» του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην περιοχή, σύμφωνα με τον πρέσβη των ΗΠΑ; Ενός πρωθυπουργού που κέρδισε τα εύσημα των ΗΠΑ και της ΕΕ, για τις «ανεκτίμητες υπηρεσίες» που τους πρόσφερε;

Ο Νίκος Νικηφορίδης, σε ηλικία μόλις 23 ετών κι αφού είχε «θητεύσει» στο κολαστήριο της Μακρονήσου, εκτελέστηκε στο Επταπύργιο της Θεσσαλονίκης, από το μετεμφυλιακό κράτος με την ...κατηγορία της «**συλλογής υπογραφών διά την ειρήνη**», και με αυτό τον τρόπο πέρασε στο πάνθεο των ηρώων του λαού μας και των αγώνων του.

Ο Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, άνοιξε το δρόμο για την εγκαθίδρυση της «στρατηγικής συνεργασίας» Ελλάδας – ΗΠΑ σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, προώθησε με τον Νετανιάχου τη στενή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τις ευλογίες των ΗΠΑ. Αυτή τη συμφωνία ολοκλήρωσε η κυβέρνηση της ΝΔ για να σφαγιάζεται σήμερα ο Παλαιστινιακός λαός, και όχι μόνο. Η δική του κυβέρνηση δεν αναγνώρισε το Παλαιστινιακό κράτος, γράφοντας στα παλιά του τα παπούτσια και την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και, βέβαια, τη θέληση της τεράστιας πλειοψηφίας του λαού μας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ άνοιξε το δρόμο για να δημιουργηθούν δεκάδες νέες αμερικανονατοϊκές βάσεις σε ολόκληρη τη χώρα, για την αναβάθμιση της βάσης της Σούδας απ' όπου εφορμούν οι Νατοϊκοί εγκληματίες στοχεύοντας γειτονικούς λαούς. Ο Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε τη Νατοϊκής κοπής συμφωνία των Πρεσπών, που, όπως έδειξε η ίδια η ζωή, μόνο την ειρήνη και την ασφάλεια δεν έφερε στους λαούς της περιοχής.

Αποτελεί μέγιστη πρόκληση να απονέμεται στον πρώην πρωθυπουργό, σηματοφόρο των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών στην ευρύτερη περιοχή, ένα βραβείο που φέρει το όνομα του Νίκου Νικηφορίδη.

Η περήφανη στάση του Νικηφορίδη και τα ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκε, είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με τις υπηρεσίες όσων προσπαθούν να καπηλευτούν στιγμές και μορφές από την ιστορία του εργατικού-λαϊκού κινήματος, για να «ντύσουν» με «ηρωικό» μανδύα τα βρώμικα σχέδια και τις ευρωατλαντικές αποστολές που αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας.

Δεν πρωτοτύπησαν βέβαια.

Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε σε αρκετές «προσωπικότητες» αυτού του είδους, όπως ο Χένρυ Κίσινγκερ, ο στρατηγός Τζορτζ Μάρσαλ, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, οι πρόεδροι Κλίντον και Ομπάμα, που τα χέρια τους είναι βουτηγμένα στο αίμα των λαών.

Τέτοιου είδους βραβεύσεις πάνε να κρύψουν την άθλια πολιτική τους, που για τους λαούς είναι το ίδιο βάρβαρη είτε στις «ειρηνικές» τους περιόδους, είτε στους εξοντωτικούς τους πολέμους.

Πόσο επίκαιρη φαντάζει η περιγραφή της παγκόσμιας πολιτικής του πολέμου, έστω και αν γράφτηκε έναν αιώνα πριν:

«Πόσο όμορφα είναι όλα τακτοποιημένα!

...Στην ιμπεριαλιστική αστική τάξη χρειάζονται λακέδες και των δύο ειδών ή αποχρώσεων: οι πρώτοι για να ενθαρρύνουν με τις φωνές «κάτω οι κατακτητές» τη συνέχιση του μακελειού, και οι δεύτεροι για να παρηγορούν και να καθησυχάζουν με μελιστάλακτους ύμνους για την «ειρήνη» τις οργισμένες μάζες».

Οι λαοί όμως έχουμε τη δύναμη να στείλουμε όλους αυτούς στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας!

Μαζί, ενωμένοι κι αποφασισμένοι να κατακτήσουμε το δίκιο μας, να αποτινάξουμε από πάνω μας το σύστημά που γεννά την εκμετάλλευση, τη φτώχεια, την προσφυγιά και τους πολέμους.

Μαζί συνεχίζουμε!

Γραφείο Τύπου της ΕΔΥΕΘ
30/09/2024